

Kære forældre,

Jeg hedder Mille Gori. Måske kender I mig bedst som Motor Mille fra DR Ramasjang, men udover at lave tv, så er jeg også ambassadør for SOS Børnebyerne!

Det bedste, jeg ved, er at fortælle historier, som gør børn nysgerrige på sig selv og deres omverden. Netop derfor er jeg vært på SOS Børnebyernes læringstilbud Omvendt Julekalender, som handler om at få danske børn til at vende blikket ud i verden og blive klogere på sig selv og andre børn.

Årets tema er Børns Rettigheder - og i hvert afsnit vil jeg præsentere et nyt område fra Børnekonventionen på en børnevenlig måde. Hvert afsnit indeholder også et filmklip med et barn fra verden, der får hjælp af SOS Børnebyerne og på forskellig vis er knyttet til dagens område.

Årets tema ligger mig meget på sinde - og gennem hele december vil jeg guide børnene gennem Børnekonventionen, så de bliver bevidste om deres egen og andre børns ret til et godt liv!

Gode gerninger til hver dag i december

Klassen får hver dag et forslag til en god gerning, der kan glæde familie, naboer eller naturen omkring os. På den måde oplever børnene, hvordan det at gøre noget godt for andre, kan skabe glæde hos dem selv.

Mange klasser får småpenge for deres gode gerninger - og derfor starter de deres egen indsamling til SOS Børnebyerne, som giver pengene videre til verdens mest udsatte børn. Eleverne kan for eksempel starte deres egen pantindsamling. Faktisk kan SOS Børnebyerne købe et helt års skolematerialer til et udsat barn, hvis en klasse samler 20 pantflasker.





Var med hjemmefra

I weekenden kan I også følge med og finde billeder, spørgsmål og forslag til gode gerninger, så hele familien lærer om børns rettigheder. Du kan følge med på weekendsiderne og gense alle hverdagens film med dit barn på www.sosbornebyerne.dk/omvendtjulekalender/julekalenderen.



Jeg kan love jer for, at det bliver både spændende, rørende, super sjovt og lærerigt!

Bedste hilsner



Mille Gori

